

Wijze: Wees begroet met jubeltonen

't Was de roep der wijde verten
En de drang naar Wetenschap,
Wat ons samenbracht in Leiden
Op ons Geologisch Lab.
Elk fossiel van zee en strand
't Kleinst kristal, het grootste land,
Alles is voor ons van waarde:
Voor ons enthousiast gevoel
Geldt ons als het hoogste doel,
U te zien, U te kènnen, schoone Aarde!

Als de wind der oceanen
Ons student-zijn heeft vervaagd,
En men, waar dan ook ter wereld,
't Practisch werken van ons vraagt,
Of 't detail geestdoodend zij,
Geen moment vergeten wij,
Wat ons Leiden heeft gegeven.
Voelen ons steeds een onderdeel
Van 't groot glorieus geheel,
Onze hoop, onze vreugd voor heel ons leven.

Motto: The good Earth.