

3 december 1966

De Weledelgeboren Heer G.L.E. van Meerbeke
Garenmarkt 28, Leiden

Weledelgeboren Heer,

onlangs vond ik tussen mijn post een schrijven van Uw hand, waarvan lezing enerzijds verbazing tot gevolg had, anderzijds echter tot genoegen stemde.

Het genoegen vond daarin zijn oorzaak dat U het bestuur van de Leidse Geologische Vereniging uitnodigde het lang verbeide tweedejaars feest bij te wonen. Zoals U wellicht reeds weet is dit feest voort gekomen uit de traditie dat de meelopers hun patroons na afloop van de, vaak zware veldzomer, ter ontspanning en tevens als betuiging van welverdiende dank, een grootse partij aanboden. Dit is dan, door welke oorzaken dan ook, geworden tot het huidige tweedejaars feest.

Ervan uitgaande dat het idee dat aanleiding geeft tot het organiseren van dit feest nog hetzelfde is als in vroeger tijden, moet het mij van het hart dat ik grote waardering heb voor Uw persoon. Voor U zich nu op de borst gaat slaan wil ik hier aan toe voegen dat U dit moet zien in het licht van de houding van een aantal van Uw jaargenoten. Immers, U hebt tijdens Uw eigen meelooptijd, weliswaar door eigen stommititeit, vrij zwaar lichamelijk letsel opgelopen. Dat U desondanks van mening bent dat deze periode dermate ~~was~~ aangenaam en leerzaam was, dat U Uw patroon en met hem de andere patroons, moet eren door mede te werken aan het aanbieden van een tweedejaars feest kan niet anders dan loffelijk genoemd worden. Ik hoop, en met mij de andere L.G.V. bestuursleden, dat Uw voorbeeld enkele van Uw jaargenoten de schellen voor de ogen zal doen wegvallen en hen overtuigen van het nut en ook van het aangename van het meelopen.

Wat betreft het feest zelf, kan ik U het volgende mededelen: Het bestuur van de L.G.V. is als geheel zeer tevreden over de wijze waarop dit feest georganiseerd was. In vergelijking met vorige jaren mag het zeker een succes voor U en Uw kornuiten genoemd worden. Dat de muziek een enkele keer war uit de toon viel in die zin dat het vals klonk heeft mij persoonlijk niet gestoord. Om eerlijk te zijn, dit soort dingen kan ik zelf niet horen en diegenen die hierover aanmerkingen maken zijn volgens

mij dan ook kniesoren in de letterlijke betekenis van het woord.

Om nu te komen tot het onderwerp dat mijn verbazing opwekte. U schrijft in de linkerboven hoek van Uw epistel direct onder Uw eigen naam het volgende : h.t. abactis L.G.J.V. "A.Vermeulen" .Nu is het mij duidelijk dat U hiermee bedoelt dat U schrijver bent (het eerste, tweede of derde klasse volgens de rijksindeling, zullen wij hier buiten beschouwing laten). Niet duidelijk is mij echter wat U bedoelt met het L.G.J.V. "A.Vermeulen". Ook op enkele aankondigingen voor het feest trof ik deze kreet aan. Weliswaar is mij een grapje bekend dat vaak wordt aangekondigd als de mop van Arie Vermeulen maar ik kan mij nauwelijks voorstellen dat U schrijft namens een soort carnevalsvereniging van Leidse studenten. Als ik echter de vrijheid mag nemen U een suggestie te doen zou ik U het volgende willen aanraden. Probeer U eens tijdens een door U aan geboden borrel aan het bestuur der L.G.V. duidelijk te maken wat er bedoeld wordt met L.G.J.V. "A.Vermeulen". Ik ben er welhaast zeker van dat onze breinen dan bevattelijker zullen zijn voor de uitleg die U dan zult geven.

In de hoop voldaan te hebben aan Uw verzoek het punt "ingekomen stukken" van de agenda van de vergaderingen van A.Vermeulen wat te verlevendigen, verblijf ik inmiddels met gevoelens van hoogachting,

W.J.E.van de Graaff
h.t. abactis